



## ACI KAYBIMIZ



**Prof. Dr. Cem Mat**

### CEM'E SELAM SÖYLEME!

Cem'e selam söylemeyin! Söyleyecekseniz de olabildiğince geç, olabildiğince uzun zaman sonra söyleyin, zaten ilk selamı hangimizin götüreceği de belli değil aslında!

Muayenehanem Şişli'de cadde üzerindedir ve rahmetli Cem'inki de benimkinden 200 metre kadar ilerdeydi ve firma tanıtım elemanları geldiğinde "Benden sonra kime gidiyorsunuz?" der selam söyledim. Sırada Cem de varsa Cem'in bana göre sınırlı iletişimine kızgınlığımı esprisi olarak da "Cem'e selam söylemeyin" derdim ve gülsüzdük. Girişteki ifadenin kaynağı bu basit şakamızdı, bugün maalesef gerçek oldu "Gerçekten Cem'e selam söylemeyin!"

2 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Cem Mat, bundan sonra çok gezginci bir eğitim yaşamına sahip olmuştur. Liseyi Manisa, Salihli Lisesi'nde (1971), tıp fakültesini ise İzmir'de Ege Tıp Fakültesi'nde (1977) tamamlamıştır.

Uzmanlık eğitimi öncesi Sümerbank Beykoz Deri Kundura Sanayi müessesesi (iş yeri hekimi 1979-1980) ve İstanbul Lepra Hastanesi 1980-1982 çalıştığı yerler olmuştur.

Cem bizim klinikte uzmanlık eğitimine başlayacağı zaman ilk iletişimimiz henüz Lepra Hastanesi'ndeyken telefon aracılığıyla oldu, kendisine futbol oynayıp oynamadığını sordum (bizim takımda eksik vardı), o da yanıt olarak "Tavla" oynadığını söyledi ve ben de "Ben onu emekliliğimde oynarım" demiştim. Cem bizde eğitime başladığında ben, baş asistanlığımın son aylarında, doçentliğin kapısında idim, bu nedenle Cem bana hoca/hocam değil hep "Ertuğrul abi" derdi ki bana göre "abi/ağabey" rütbesi Doçent-Profesör unvanlarından çok daha değerlidir çünkü bir güven, baş yaslanabilecek bir omuz ve sıkışık zamanlarda aranabilecek bir adres, bir telefon numarasıdır.

1982-1985: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji İhtisası, sonrasında 1986: Malatya Devlet Hastanesi, İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi (mecburi hizmet) ve sonrasında 1987: İstanbul Lepra Hastanesi.

Daha sonraları Cem kalite ve kapasitesiyle, çalışkanlığı ve düzgün, dürüst yapısıyla güven kazanarak hak ettiği akademik hayata geçişe adımını attı. Yıllarca sessiz, sakin fakat istikrarlı, yaratıcı çalışmalarıyla hızla yükselişini yaptı. 1987-1988: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı'nda yardımcı doçentliğe başlamıştır. 3 Ekim 1988: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doçentlik unvanı almış, 15 Temmuz 1994 tarihinde ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Bu süreç içerisinde Cem, o zamana kadar ihmal edilmiş olan "Vaskülit" konusuna sahip çıkarak bu konuda ülke çapında çok özel bir konuma gelmişti. Benim muayenehaneme gelen vaskülitli hastalara da para almadan, "200 metre aşağıda Prof. Dr. Cem Mat" var ve bu konuyu da benden çok iyi bilir diyerek ona yönlendirirdim, şimdi bu şansımı da kaybettim ve henüz o düzeyde birini de bulamadım maalesef. İlgili alanları arasında ayrıca Behçet Hastalığı ve Büllü Hastalıklar bulunmaktaydı.

2014 yılında bilemediğimiz bir nedenle yaş haddinden ve biz büyüklerinden çok önce emekliye ayrılmış ve meslek yaşamını muayenehanesinde sürdürmüştür.

"Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği", "Türk Dermatopatoloji Derneği", "Cüzzamla Savaş Derneği", "European Academy of Dermatology and Venereology" ve "International Society of Dermatology" üye olduğu mesleki derneklerdendir.

Dermatoloji topluluğunda en çok bilimsel yayını olan 3-5 kişiden biri olan Cem, önemli ödüllere de adını yazdırmıştır: 1989 Ethem UTKU Ödülü (The HLA association of lepromatous leprosy and borderline lepromatous leprosy in Turkey eseriyle), 1989 Osman Yemni Ödülü (The HLA association of lepromatous leprosy and borderline lepromatous leprosy in Turkey eseriyle), 1997 TÜBİTAK ve Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü.

Cem, maalesef emeklilikteki aceleciliğini yaşam savaşı ve sürecinde de göstermiş ve çok ani beklenmedik bir hamleyle hepimizin önüne geçerek yaşama veda etmiştir. Maalesef buna ödül verilmiyor Cem! Nur içinde yat Cem'ciğim, mekanın cennet olsun.

Son olarak hepimizin adına, yaşamdan bir dilek olan bir şiirimi ekledim.

## Sağlığımda

Cenazemin başında ağıtlar yakmayın,  
Yaşarken söyleyin sevdiğinizi.  
Süzüm süzüm gözyaşları dökmeyin,  
Görürken çevirin bana gözlerinizi.  
Beni iyi bildiğinizi imama değil  
Sağlığımda bana söyleyin.  
Çiçekleri mezarımda değil  
Masamda, vazomda severim.  
Çok şey değil bir telefon,  
Bir hatır sorma henüz yaşarken.  
Arkamdan ağlayan değil,  
Sağken gülen yüzler isterim.

**Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir**



Prof. Dr. Güzin Özarmağan, Prof. Dr. Türkan Saylan ve Koreli meslektaşları ile birlikte 1993'te Kore'de Türkiye-Kore Behçet Hastalığı Toplantısı'nda



Eşi Prof. Dr. Afife Mat, oğulları Okan ve Alper ile