

## KAYBETTİKLERİMİZ

## Hocam Profesör Doktor Faruk Nemlioğlu



*Hocam dedim !*

*Belki bir gün biyografinizi yazarım. Bazı spot bilgiler verebilir misiniz ? diye sordum.*

*"Tabii " dedi ve bir düz kağıda şu notları yazdı...*

*1921 İstanbul doğumluyum.*

*Nüfusum Trabzon'dadır*

*1945 İst. Üniv. Tıp. Fak. mezunuyum.*

*1945-1947 de askerliğimi yaptım.*

*1947 Ekim ayında İst. Tıp Fakültesi Deri Hast. Kliniğine asistan olarak girdim.*

*Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet'in son asistanıyım.*

*1950'de uzman oldum.*

*1954'de Doçent oldum.*

*1963'de Profesör oldum.*

*1971'de Klinik Direktörü oldum.*

*1979'da kendi isteğimle emekli oldum.*

*Halen Alman Hastanesi'ne devam etmekteyim....*

*Sonra kağıdı imzalayıp bana verdi. " Sen altını doldurursun " gibilerinden.*

*Şimdi sıra geldi altını doldurmaya. Bunu sağlığında yapmayı tercih ederdim.*

1970 yılında Cerrahpaşa Cildiye'ye asistan olmak için profesörler kurul odasında imtihan dayım. Arada omzuma bir el değdi. Derslerden tanıdığımız Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncece dayı. Hoca yumuşak bir sesle, "Nasıl bakalım yazabiliyor musun?" diye sordu. Sonra da Prof. Dr. Faruk Bey'e "Bak bakalım ekşiği varsa yardım et" dedi. Rahmetli Cevat Hoca imtihan öncesi araştırmış ve Fransızca'dan en yüksek notu almış olmam onu sevindirmişti. Sonuçta imtihanı kazanıp Cevat Hoca'nın elini öperek ihtisasa başladım.

Ertesi gün Faruk Hoca beni yanına çağırttı. Bazı nasihatlerde bulundu ve "Seni çok iyi bir cildiyeçi yapacağım" dedikten sonra hadi bakalım polikliniğe dedi. Birkaç gün sonra Faruk Hoca'nın yanına gittim "Hocam, hangi kitapları okumamı istersiniz" dediğimde "Şimdi kitap mitap alma, altı ay polikliniktesin" dedi.

O sıralarda başasistan Agop Bey Almanya'dan henüz dönmediği için Polikliniği bir gün Faruk Hoca, bir gün de Doç. Dr. Hafit Savaşkan yapıyordu. Ben de diğer asistan arkadaşım Dr. Birsen Nurluoğlu ile dönüşümlü hocalara yardım ediyoruz. Ne kadar şanslı olduğumu şimdi daha iyi anlıyorum. Uzun süre çok değerli bu iki hocaya yakın olma ve birlikte poliklinikte sayısız hasta görme fırsatı bulmuştuk.

4- 5 ay sonra bir gün Faruk Hoca'nın başı ağrıdığından poliklinikte hastalara benim bakmamı istedi. "Aman hocam nasıl olur?" dediğimde " Merak etme anlamadığın hasta olursa kliniğe gönder ben bakarım" diyerek beni cesaretlendirdi.



Dakka bir, gol bir gibisinden daha ilk hasta entresan çıktı. Gövdede kaz derisi gibi pütürleri olan bir hasta... Mecburen kağıda sarıldık. Sayın hocam saygılarımla... Cevabı çok kısa bir zamanda geldi. Gönderdiğim kağıdın arkasında muhteşem bir kaligrafi ile "Lichen Spinulosus" yazıyordu. O gün 75 hasta bakımsa 50'sini hocaya göndermişimdir.

Faruk Hoca hasta bakmaktan hiç sıkılmazdı. Kapısının önu her zaman dolu idi. Muayenesi hızlı idi. Çok özel bir tekniği vardı. Bilhassa utangaç hastaları çok rahat çözerdi. Muayeneye en uzak yerlerden başlardı. Örneğin parmak uçlarından. Muayene sırasında kendi anlayacakları dilden sualler sorar, aynı dilden bilgilendirirdi. Odadan çıkan hastaların memnuniyeti gülen yüzlerinden anlaşılırdı.

Klinik bilgileri fevkalade idi. Fransız ekolündendi. O sıralarda Duperrat, Graciansky, Degos gibi Fransızca, Wilkinson, Demis ve Fitzpatrick gibi İngilizce kitaplar okunurdu. Sanırım Hoca Degos'un kitabını ezbere bilirdi. Bilgisi ve bunu ifade ediş şekliyle hayranık uyandırırdu. Kendi payıma hasta başında yaptığı küçük disküsyonlardan çok yararlanıyordum. Hiç unutmam, Üroloji Uzmanlarından birini dudakla-

rındaki kronik bir sorun nedeniyle muayene ederken "Ne Miesher'in granülomatoz keiliti, çünkü dudaklar şiş, kızark ve ağrılı değil, ne de Wolkman'ın apostomatos keilitine benziyor, çünkü iltahaplı, ceharatli, ülserli ve krutlu elemanlar yok. Simpleks bir keilitis olarak değerlendirmemiz lazım" diye hem bir taraftan hasta meslekdaşımızı aydınlatıyor, hem de biz etrafındaki asistanlara ayak üstü çok şeyler öğretiyordu.

Bir gün yüzünün sağ yarısında esmer bir leke olan genç bir kız getirdiler. Bu leke aynı taraf göz sklerasında da var. Hocaya gösterdik. "Skleradaki melanoz yalnız kalsa idi bir şey değil, ama yanakta konjenital bir nevik oluşum ile birlikte olunca özel bir tablo klinik gelişiyor" dedi. "Bu Ota Nevus'tur". Aynı gün akşamüstü muayeneden kliniği arayıp beni soruyor "Ne yaptın, baktın mı Ota Nevus'a". Doğrusu bakamamıştım. Kendisi ise Grasiensky'de güzel bir pasaj bulmuş. " Bak oğlum dedi. Bu Ota nevus'a (Nevus Fusco Cereleus Ophtalmo- Maxillaris) denir. Bir de benzer klinik, sırttaki nevusla olursa ona da (Nevus Fusco Cereleus Achromio Deltoideus) denir Ona da İto Nevus adı verilir. Kendisine teşekkür ettim. Kendimi çok mutlu hissettim.

Bu vaka daha sonra Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi'nde yayınlandı. Hoca lütfetti adımızı da ilave etti.

O sıralarda Cerrahpaşa Cildiye küçük bir klinikti. Zaten az olan yatak sayısı Cevat Kerim Hoca tarafından depo, ütü odası, sekreter odası gibi çeşitli amaçlarla daha da azaltılmıştı. Bir de bunlara hoca ve asistan odaları ile labaratuvar eklenince 8 yatak kadar bir şey kalıyordu. Zaten çok hasta da yatmıyordu. Ancak klinik ve poliklinikteki muayenelerle ön plana çıkıyordu. Bir tarafta mükemmel bir klinisyen olan Faruk Hoca, diğer taraftan tam bir İstanbul Beyefendisi Hafit Hoca ve Almanya'dan yeni gelmiş bulunan Agop Bey ile hastane çapında bir şöhreti vardı cildiyenin. Diğer taraftan 3 asistan, dünya güzeli Dr. Birsen Nurluoğlu, Apollon kadar yakışıklı İranlı Türklerden Dr. Cihanbahş Sahipkalem ve ben kliniğin diğer sempatik kanadını oluşturuyorduk. O sıralarda stajyerler arasında yapılan anketlerde Dermatoloji Kliniği hep en sevilen klinik olarak ön plana çıkardı. Stajyerlerin en çok ihtisas yapmak istedikleri konu Dermatoloji idi.

Bana göre hocanın sert bir görüntüsü vardı. Ancak "Dermatoloji" söz konusu edildiğinde keyifli ve sevimli olurdu. Bizler fikrini almak üzere vaka götürdüğümüz-

de hoşuna gider ve kendisi vaka getirip bizi çağırdığında bir nevi imtihan eder, sorduklarına makul cevaplar verdiğimizde de "aferin" derdi. Bu aferinleri çok kullanırdı. Birinci türde olduğunda boş ve öylesine söylenmiş kelimelerdi. Ancak gerçek aferinleri bizler için hakiki bir ödül ve motivasyon unsuru idi.

Dermatoloji tüm yaşamını doldururdu. Yurtiçindeki tüm organizasyonlara katılırdı. Yurtdışı temasları da vardı. Bir taraftan devamlı yayın yapar, diğer taraftan imtihanların devamlı üyesidir. Bakanlığın istişare ettiği üyelere de birisi. Ve tabii ki Dermatoloji Cemiyeti başkanlığı ve derginin sahibi. Bu kadarı da yetse. Muayenehanesinde bile 2 hasta arasında kitaplara bakardı. Gayet iyi hatırlıyorum klinik içi bir toplantıda, kaliteli yardımcıları sahip olmanın bir şans olduğunu anlatırken Prof. Dr. Hafit ve Prof. Agop Hocaları övmüş sıra kendine geldiğinde "Bense tam bir dermatoloji aşığı" demişti. Bunu iç unutamam.

Bir gün Hocayı boş buldum. Uzun süredir merak ettiğim bazı konuları sormak için izin istedim... "Hocam, Pityriasis Alba (İmpetigo circine sec de Sabouraud) mıdır, yoksa (Unna'nın moroccoque'u) ile mi oluşmuştur" dedim. Kalemile üst satırı işaret ederek " Budur" dedi.



Sonra "Darier'in Pate Cadique Soufree sinde kükürt % 4'lükümü daha iyidir" dedim. "Altılık daha iyi uyar" dedi. O günü ne kadar soru sorduğumu hatırlamıyorum ama, Hoca'nın bu sorulardan hiç sıkılmadığını, bilakis bitmesin gibi güzel bir hava estirdiğini çok iyi anımsıyorum.

Askere gidip döndükten sonra agregasyon için Paris'e, Prof. Dr. Jean Civatte'in yanına gitmem söz konusu olmuştu. Bizzat kendisi bir tavsiye mektubu yazmış ve bana Civatte'in yeşil kapaklı "Dermatopatologie Cutane" adlı kitabını göstermişti. Sonraları daha iyi anladım ki hocam yazdığı kitapta histolojik tarif ve açıklamalarda bu kitabı esas almıştı.

Fransa'dan döndükten sonra Doçentlik tezi olarak düşündüğüm Trikoqram konusunu çok beğenmiş ve ilgi duymuştu. O sıralar saç hastalıkları konusunda Sabouraud'nun klasifikasyonları geçerli idi ve androgenetik alopesi kavram olarak dahi rutine girmemişti. Bu yüzden gelişmeleri çok yakından takip etmişti.

Hocamın parlak bir kariyeri olmuştur. İhtisas tezi (Kemik sifilizi- 1950), Doçentlik Tezi (Taze sifiliz tedavisinde muhtelif penisilin metodlarından elde edilen neticeler - 1954) ve Profesörlük Takdim Tezi (Onbir



vaka münasebetiyle Stevens-Johnson sendromunun klinik etüdü- 1962) dir. Çok değerli iki kitabı vardır. İlki 1962 yılında yazdığı (Dermatolojide Teşhis) diğeri de 1979 yılında yayınlanan (Deri Hastalıkları) dır. Yayın listesi çok kabarıktır, 100 ün üzerinde neşriyatı vardır. Bunların bir çoğu travay hüviyetinde olup diğeri vaka etüdüleridir. Büyük bir kısmı yurdumuzda ilk kez görülen ve yayınlanan olgulardır. Gördüğüm kadarı ile olguların yayına değer olduğuna karar vermesi ve onu hazırlaması çok kısa zamanda gerçekleşirdi. O günün imkanlarında yayın yapılacak dergi sayısının azlığı ve teknik imkanlar dikkate alındığında bu sayılar bir rekor hüviyetinde idi.

Hoca, 1979 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Olacak şey değil. 58 yaşında mesleğinin doruğunda, kariyerde olduğu kadar kliantelde de zirvede. Neden bıraktı ? O sırada "full-time" yasası çıkmış ve uygulama başlamıştı. Belki, bir ihtimal !

18 yıl beraber çalışmak bahtiyarlığına mazhar olan yakın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Hafit Savaşkan'ın kendisi için söylediklerine aynen katılıyorum; "Üniversitedeki 31 yıllık görev ve kariyer hayatında, der-

matolojiye olan sevgisini, her vesile ile çevresindekilere hissettirmeye ve bu sevgiyi onlara aşlamaya azami gayret sarfeden hocamız, kendisinde bu çalışma gücünü, çevresindeki arkadaşlarının şahsına karşı göstermiş oldukları derin sevgi ve saygıdan almıştır".

Trabzon Eşrafından Merhum Fuat ve Merhume Selma Nemlioğlu'nun kıymetli oğulları, Kurtuluş ve Sitou Gnassounou, Hakan Nemlioğlu'nun çok sevgili babaları, Seren Gnassounou'nun biricik dedesi, Nihal Nemlioğlu'nun çok sevgili kıymetli biricik eşi, 1945 İ.Ü. Tıp Mezunu, Çok Değerli, Kıymetli Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 4 Haziran 2005 tarihinde vefat etti. 6 Haziran Pazartesi günü saat 10 da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapılan törenden sonra Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Allah rahmet eylesin.

**Doç. Dr. Adem Köşlü**  
**Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi**  
**Dermatoloji Klinik Şefi**