

## Prof. Dr. Remzi Özcan'ın Ardından



### Prof. Dr. Çetin Erol

Türk Kardiyoloji Derneği'nin kurucu üyelerinden, derneğimizde 10 yılı başkanlık olmak üzere 28 yıl yöneticilik yapan, 1996 yılından beri Onursal Başkanımız olan, Türk tıp dünyası ve kardiyovasküler camiasının öncülerinden, hocaların hocası Prof. Dr. Remzi Özcan 4 Temmuz 2007 tarihinde vefat etmiştir.

Hocamızın açtığı yolu izleyerek Türkiye'de ve dünyada saygın bir konuma gelen derneğimizi daha da yüceltmeyi Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak en başta gelen görevimiz olarak görüyoruz.

Remzi Özcan Hocamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine, dostlarına, sevenlerine ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

### Prof. Dr. Remzi Özcan'ın Biyografisi

Prof. Dr. Remzi Özcan 1919 yılında Kütahya'nın Simav İlçesi'nde doğdu. Simav Tepecik İlkokulu ve Simav Ortaokulu'nu pekiyi derece ile bitirdikten sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi Fen Kolu'ndan pekiyi derece ile mezun oldu. 1938 yılında İstanbul Tıp

Fakültesi'nde başladığı öğrenimini, 1944 yılında pekiyi derece ile tamamladı.

1 Kasım 1944 ile 20 Mart 1947 tarihleri arasında Tabip Asteğmen ve Teğmen olarak askerlik görevini yaptı.

17 Haziran 1947 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi II. İç Hastalıkları Kürsüsü'nde fahri asistan olarak başladığı ihtisas eğitimini, 15 Kasım 1949 tarihinden itibaren asistan kadrosuna atanarak sürdürdü. 27 Eylül 1951 tarihinde "akciğer deveranın efor testi ile tetkiki 1" tezinin kabulü ile İç Hastalıkları Uzmanı ünvanını aldı.

1948 yılında "Klinikte kalp kateterizasyonu" üzerinde çalışmalara başladı ve 2 ay Paris'te Prof. Solie'nin kliniğinde "kalp kateterizasyonu"nu inceleyerek oradaki çalışmalara katıldı. Kalp kateterizasyonu laboratuvarını geliştirerek bu laboratuvarı fiilen idare etti. 29 Kasım 1952 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi II. İç Hastalıkları Kliniğinin Asistan kadrosuna atandı ve başasistan olarak görevini sürdürdü. Kateterizasyon laboratuvarındaki görevin sürmesinden de sorumlu oldu.

Prof. Dr. Remzi Özcan 1956 Kasım'ında "Portal Tazyik ve Portal Tazyik Artışının Genezi ve Bunun Fizyopatolojik Neticeleri Hakkında Hemodinamik ve Klinik Çalışmalar" adlı tezi ile Üniversite Doçenti ünvanını aldı. Asistan kadrosunda doçent olarak görevini sürdürmekte iken 6 Şubat 1957 tarihinde Doçent kadrosuna atandı. 11 Ocak 1966 tarihinde Profesör ünvanını aldı. 31 Temmuz 1968 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

Evli ve bir kız çocuğu olan Özcan, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyordu.

Prof. Dr. Remzi Özcan; Mart 1984 ile Mart 1991 yılları arasında Kalp ve Damar Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 1977-1987 yılları arasında Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 18 Mayıs 1985 tarihinde I. Dönem Fakülte Kurulu Prof. Üyeliği, 15 Haziran 1988 tarihinde de Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Prof. Dr. Remzi Özcan; İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı, Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken, 1 Temmuz 1986 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1 Ocak 1987 ile 31 Aralık 1991 tarihleri arasında (5 dönem) sözleşmeli Öğretim Üyesi olarak görevine devam etti.

Prof. Dr. Remzi Özcan 4 Temmuz 2007 tarihinde vefat etti.

### **Prof. Dr. Önal Özsaruhan**

Prof. Dr. Remzi Özcan 1919 yılında Simav'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini orada yaptıktan sonra lise öğrenimini 1938 yılında İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Aynı yıl girdiği girdiği İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1944 yılında pekiyi derece ile mezun oldu. Askerlik görevini tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi II. İç Hastalıkları Kürsüsü'nde Dahiliye İhtisası yaptı ve "Akciğer Deveranının Efor Testi ile Tetkiki" konulu tezini hazırladı. 1951 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. Akademik çalışmalarını İstanbul Tıp Fakültesi'nde sürdürerek 1956 yılında "Portal, Tazyik ve Portal Tazyik Artışının Genezi ve Bunun Fizyopatolojik Neticeleri Hakkında Hemodinamik ve Klinik Çalışmalar" konulu tezi ile Doçent ve 1966 yılında Profesör oldu. Prof. Dr. Remzi Özcan yaşamı boyunca da ciddi idari görevler üstlendi. Yaş haddinden emekli olduğu 1986 yılına kadar kendisine verilen idari görevleri de yine özveri ve başarı ile yürüttü. Yasalara göre önce seksiyon sonra da bilim dalı olan Kardiyoloji'nin başkanlığını yürüttü. Tıp eğitimi konusunda incelemeler yapmış, hem Tıp Fakültesi'nde hem de Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin ilgili komisyonlarında çalışmıştır. Emekli olduğu 1986 yılından sonra da anlaşmalı Öğretim Üyesi olarak 1991 yılına kadar İstanbul Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü yaptı. Daha sonra da vefatına kadar Florence Nightingale Hastanesi ve bağlı olduğu Tıp Fakültesi'nde de yararlı çalışmalarını sürdürdü.

Daha asistanlığının ikinci yılı olan 1948'de o zamanın kürsü başkanı olan Prof. E. Frank'ın teşviki ile kalp kateterizasyonu üzerinde çalışmaya başladı. Paris'te Prof. Soulie'nin kliniğinde iki ay çalıştıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi II. İç Hastalıkları Kliniği'nde Kalp Kateterizasyonu Laboratuvarını kurup geliştirdi. İlk sağ kalp kateterizasyonunu 1945 yılında yapan Cournand'dan üç yıl sonra ve merhum Prof. Dr. Nejat Harmancı ile 1948 yılında, ülkemizde ilk sağ kalp kateterizasyonunu yapmaya başlamışlardır. Özellikle kalp yetersizliği, ilaç etkileri ve portal hipertansiyon konusunda 1950'li yıllarda yaptıkları çalışmalar o dönemin Medline kayıtlarında da yer almıştır. Bu çalışmalar yurtdışında da yankı yapmış, refere edilmiştir. Bunlardan bir tanesi ise Prof. Özcan için ayrı bir önem taşıyordu. Portal hipertansiyonda hepatik ven (kapalı) basıncını dünyada ilk olarak kaydetmiş olmasına rağmen, hocası Prof. E. Frank'ın bunu doçentlik tezi yapmak üzere saklı tutması talimatının ardından, yine kendi kürsüsünden bir öğretim üyesinin İngiltere'de bu çalışmayı zikretmesi so-

nucunda orada da yapıp yayımlanması ile öncelik İngiltere'ye ait olmuştur.

Kurmuş olduğu hemodinami laboratuvarının modern gelişmelere ayak uydurması konusunda, yerine göre sağlığından da fedakarlık yaparak büyük emek vermiştir. Bu arada, 1960'lı yıllarda koroner yoğun bakım ünitelerinin kurulması ile yakından ilgilenerek 1968 yılında kendi kliniğinde ülkemizdeki ilk koroner yoğun bakım ünitesinin kurulup faaliyete geçmesini sağlamıştır. İdari görevlerinin her aşamasında kardiyolojinin hemen her alanında eğitim, uygulama ve araştırma konularına önem vermiş, değişik konularda yapılan çalışmaların önünü açarak çalışanlara daima yardımcı olmuştur. Tanısal ve girişimsel kardiyoloji, aritmoloji pacemaker bunlardan sadece bazılarıdır.

Prof. Dr. Remzi Özcan 1963 yılında Türk Kardiyoloji Derneği'nin kurucu üyeleri arasındadır. Yönetim kurullarında yıllarca çalışmış, daha sonra dernek başkanlığı yaptıktan sonra da kendisine derneğimiz onursal başkanlığı verilmiştir.

Prof. Dr. Remzi Özcan çalışma disiplini, sınırsız enerjisi,engin bilgisi her konuya derinlemesine yaklaşımı ve bunların ötesinde dürüst, mütevazı, hiçbir sorumluluktan kaçmayan, sırasında bir hoca ve sırasında bir baba gibi davranmasını kişiliğinin olağan yapısı haline getirmesi ile temayüz etmiş bir bilim adamıydı. Sayısız öğrenci, kardiyolog yetiştirmiş, bunların bir kısmının öğretim üyesi oluşunu yaşamış, bundan duyduğu mutluluğu hep ifade etmiştir.

Ölümü ile (4 Temmuz 2007) derneğimiz ve Türk Tıp Dünyası seçkin bir üyesini kaybetmiştir. Daima rahmet, şükran ve saygıyla anılacaktır.

### **Prof. Dr. Altan Onat**

Ülkemizde Kardiyolojinin kurulup yeşermesine, Türk Kardiyoloji Derneği'nin kurulup hızlı gelişmesine damgasını vurmuştur, Remzi Özcan Hoca. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ünlü Prof. Erich Franck'ın yanında başlayan "mesleki açıdan kendini geliştirme şevk ve heyecanını" Remzi bey ileri yaşlarına kadar aynen taşımıştır. Köklü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kardiyoloji seksiyonunda başlayan yöneticiliği, etrafında çok değerli öğretim üye adaylarını toplayarak, daha sonra Cerrahpaşa'dan ayrılmış Tıp Fakültesi'nde ve bilahare Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndaki kurucu başkanlığı

ğıyla, kardiyoloji tarihimizde imtiyazlı bir yer işgal eden bir ekip oluşturmuştur. Yöneticiliğinde uzlaştırmacı, birleştirici, teşvik edici yanları ağır basmış ve bu nitelikleri Türk Kardiyoloji Derneği'nin başkan yardımcılığı ve başkanlığı dönemlerinde, benim gibi, en yakın çalışma arkadaşlarında iz bırakmıştır. Derneğin, ülkemizde birçok örneği görülmüş olan alanla ilgili parçalanmış kuruluşlara benzemeyip, uzun yıllar cerrahları ve çocuk kardiyologlarını bile barındıran tek dernek hüviyetini muhafaza etmesinde Remzi Hoca etken olmuştur.

1919 Simav (Afyon) doğumlu Remzi Hoca ile 1965 yılında aynı fakülte profesörler kurulunda, ikimizin eylemli doçent olduğu kısa bir sürede bir arada çalışmak, aramızda daha sonra ortaya çıkan uzun teşriki mesainin başlangıcını oluşturmuştur. Kendisi bir süre ziyaretçi öğretim üyesi sıfatıyla kaldığı ABD'den dönünce, Türk Kardiyoloji Cemiyeti'ne 1968'de seçildiği başkan yardımcılığı ve 1984'te başkanlık görevi boyunca, 1996 yılında Önceki Başkan'lıktan ayrılmasına kadar tam 28 yıl sürece kesintisiz birlikte hizmet yaptık.

Daima seviyeli, muhatabına saygılı, beyefendi, küçük adamlığa hiç tenezzül etmeyen bir davranış içinde gördüm, Remzi Hoca'yı. Yabancı dil bakımından nispi eksikliğini orta yaşlılık döneminde gidermeye yönelik büyük gayret göstermiş ve hayli başarılı olmuştur. Literatürü takip etmesi bunun delili olup, çalışma disiplini ileri yaşına kadar muhafaza etmiştir. İnsanlığı hep ön planda tutmuş, başkalarına karşı yakınlık sergilemiş, merhamet duygusuna sahip olmuştur. Cömertliği yaygın olarak bilinir.

Türk Kardiyoloji Derneği'nde 1994 yılına kadar süren on yıllık başkanlık döneminde, Dernek büyük gelişmeye tanık olmuş, TKD Arşivi düzenli bir periyodik olmuş, çalışma grupları kurulmuş, kurumsal-

laşmada ilerleme kaydedilmiştir. TKD'nin Onursal Başkanlığına getirilmiş olan Prof. Özcan, TEKHARF Çalışması'na destek veren yöneticilerin başında gelmiştir. Bundan 19 yıl önce hayatını tehdit eden, acil baypas ameliyatı gereken kalp krizine rağmen, mesleki hayatında bir yavaşlamaya gitmemiş, hayata metanetle ve olumlu olarak bakmıştır. Emekliliğinden sonra Florence Nightingale Hastanesi kurucularına katılmış, yönetim kurulu üyeliği ve İstanbul Bilim Üniversitesi Müttevelli Heyeti üyeliği yapmıştır.

Remzi Hoca aynı zamanda fakülte ve üniversite yönetimleriyle, sanayi ve iş alanında ileri gelenlerle ve geniş hasta grubuyla insani ilişkilerini çok iyi başarabilme hünerini göstermiştir. Üniversiteden emekliye ayrıldıktan sonraki aktif hayatı, uzun yıllar boyunca başkalarınca aranması, bunu kanıtlamaktadır. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nde yapısal gelişmeyi başlatan Prof. Paul Hugenholtz ile iyi ilişki kurması da buna bir örnektir.

Amerikan Kardiyoloji Koleji (FACC) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (FESC) fellow'luklarına sahip olması, uluslararası tanınmışlığının bir göstergeleridir.

Emeklilik hayatında zevk aldığı bir etkinlik golf oynamaktı. Bu spora yetmişinden sonra başlaması, onu hayıflandırmıştır, ama hayatının ileri döneminde -ta ki birkaç yıl önce belini incitinceye kadar- onuzinde tutmaya katkıda bulunmuştur.

Kardiyovasküler tıp camiasının bu büyük kaybı nedeniyle, eşi İlhan Hanım, akrabaları, yakınları, hastaları, sevenleri ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim. Baki kalan bir hoş seda olarak, kendisinin ve yakınlarının gurur duyabileceği bir ömür geride bırakmıştır.

Nur içinde yat, Remziciğim.