

Editörden

N. Yasemin YALIM^a

Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB) 2015 Kış sayısı ile ikinci yayın yılını tamamlamış oluyor. Bu süreçte yazılarıyla, hakem değerlendirmeleriyle, öneri ve eleştirileri ile katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sayı ile dergimizin indekslere başvurabilmesi için gerekli asgari şartlardan biri olan iki yıl sürekli yayınlanmış olma koşulunu da yerine getirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra önümüzde indekslerce taranan bir dergi olma yolunda yapacağımız bir dizi çalışma var. Yeni yayın yılımız bitmeden bu çalışmalardan olumlu sonuç alacağımızı umuyoruz.

Son sayımızdan bu yana ülkemizdeki gelişmeler daha da olumsuz bir yöne doğru koşar adım gitmekte. Bir yanda giderek derinleşen sığınmacı sorunu, öte yanda bu sorunun uzun erimde kestirilemeyen sosyal etkileri; artan terör eylemleri ve derinleşen toplumsal yarılma ülkemizi tehdit eden değersel erozyonu daha da etkili hale getirmekte. Bu bağlamda değer sorunlarını akademik açıdan çalışan bizlere düşen ödev ve sorumlulukları yeniden gözden geçirmek durumundayız. Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde değerlere ilişkin çalışmalar üniversitelerin felsefe bölümlerinde yeterince yer ve destek bulmamaktadır. Temelde tıp etiği konusunda çalışmak üzere eğitilmiş, çoğu sağlık profesyoneli, bir grup akademisyen, bu alanda sınırlı bir güçle çaba göstermekte, yayınlar yapmaktadır. Yeniden yapılandırılan yüksek öğretim sistemimizde, alana yeni akademisyenler kazandırmak neredeyse olanaksız hale getirilmekte; emeklilik, vefat gibi nedenlerle de sayımız giderek azalmakta.

Bu koşullar altında, Steve Jobs'ın "geleceği tahmin etmenin en kesin yolu, onu yaratmaktır" sözünü de hatırlayarak, alanımızın geleceğini planlamak ve o yönde adımlar atmak gerekiyor. Türkiye Biyoetik Derneği bir yandan akademik toplantıları, bir yandan e-bülteni ve paylaşım platformu, bir yandan da TJOB ile bu ortak çalışmaya uygun etkileşim ortamlarını yaratmaya ve sürdürmeye çalışıyor. Bu çabanın geniş bir destek ağı olmaksızın başarıya ulaşması mümkün görünmüyor. Örneğin sıkça yaşadığımız görüş taleplerine yanıt verebilmekte güçlük çekiyoruz. Toplumu yakından ilgilendiren etik tartışmalara katılmakta eyleme geçme süremiz çok uzun oluyor, bu tartışmaları belirli bir akademik düzeyde sürdürmekte ve belgelendirmekte yetersiz kalabiliyoruz. Bu sorunları çözmek üzere meslektaşlarımızı dernek, dergi ve platformu daha yakından izlemeye davet ediyoruz.

Bu sayımızda daha önceki sayılarda yaptığımız çağrılara yanıt veren ve sığınmacı sorunu üzerine görüşlerini kaleme alan iki yabancı yazarın yazılarına yer verdik. Bu konunun daha derinlemesine tartışılmasına ve özellikle de etik değerlendirmelere temel oluşturabilecek ampirik verilerin toplanmasına önayak olacağını umduğumuz bu yazıları Darryl Macer ve Steven H. Miles kaleme aldılar.

Ülkemizin ilk Etik Araştırmaları Merkezi olan ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırmaları Merkezi'nin kuruluş öyküsünün ve 13 yılda gerçekleştirdiği etkinliklerin bir özetini sunan Canan Özgen'in makalesi, dergimizin yayın olanakları doğrultusunda oldukça kısaltılarak yayınlanabildi. Ancak bu türden merkezler kurmak isteyen kurumlar için çok önemli bir kaynak oluşturacağını düşündüğümüz çalışmanın tam metnini 03-05 Haziran 2016 tarihlerinde GATA'da gerçekleştireceğimiz 9. Türkiye Biyoetik Derneği Sempozyum kitabı içinde basacağız.

Bu sayımızda bir de Derneğimizin, Biyoetik Kurullarının kuruluş ve işleyişine ilişkin yayınladığı rapor yer alıyor. Aslında rapor, Prof. Dr. Murat Civaner ve Doç. Dr. M. Cumhur İzgi tarafından, Derneğimizin talebi üzerine, ayrı ayrı iki metin olarak yazıldı ve tarafımdan birleştirildi. Maalesef bu birleştirme sırasında, her ikisi de fevkalade eğitici ve değerli olan metinlerin en güçlü yönleri raporda görünmez hale geldi. Ülkemizin derin sorunları nedeniyle her iki yazar da raporlarını kendi imzalarıyla yayınlama isteğini

^a Prof. Dr., Türkiye Biyoetik Dergisi Editörü

zamansız ve yersiz buldular. Eğer daha olağan koşullara ulaştığımızda bu bence biyoetik çalışan akademisyenler için son derece de eğitici olabilecek metinleri yayınlamama izin verilerse, her ikisini de büyük bir mutlulukla TJOB'da yayınlamak isterim.

Geleceğimizin daha umutlu ve aydınlık olacağını umuyor, TJOB'un bu güzel geleceğe bir nebze olsun katkıda bulunacağını öngörüyorum. İkinci yılımızın son sayısını her zamanki gibi iyi okumalar dilekleriyle ilginize ve bilginize sunuyorum.