

Editörden

Son derece naif bir soru. Bilimsel araştırma neden yapılır? Neden bir sorunun ardına takılır bir araştırmacı ve yanıtını bulmak için bir yorucu bir uğraşı içine girer? Özellikle ülkemizde bilimsel araştırma yapmaya başladığınızda bilimsel araştırma kavramının niteliği ve algılanması, içinde bulunduğunu akademik ve politik koşullar sizi bir debelenmeye doğru iter?

Peki, araştırılmak istenen soru kimin sorusudur? Hayatı anlamaya çalışan araştırmacının mı? Bilimsel bir merakın ürünü müdür? Toplumsal yararlılığı temel alan ve yaşamı kolaylaştırıcı buluşları geliştirme çabasında olan bir bilim insanının zihnini devinimi mi? Yoksa ekonomi-politik süreci yöneten ve kültür, sanat ve bilim dünyasını biçimlendiren egemenlerin kararlarını büyütme arzusunun itkisi mi? Bilimi kuşatarak kendini egemen kılan siyasi iktidarın yönlendirmelerine izin veren girişimleri mi?

Bu özellikle Türkiye için üzerine tartışılması gereken önemli bir konudur. Bugün ülkemizde araştırmaların çoğu akademik yükseltme amaçlı ve daha çok niceliksel bir düzeyi tutturmak amacıyla üretilen araştırmalardan, yine bu bağlamda kimlik bulan yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tez çalışmalarından oluşuyor. Bu araştırmalar da zamansal ve teknik sınırlılıklar içinde, çoğunlukla özgün sonuçlara ulaşmayı değil bir akademik aşamayı tamamlayıcı bir güdülenmeyi içerecek biçimde yapılıyor. Bu araştırmalar her zaman da ulusal ve uluslararası yayın olmaniteligikazanmıyor. Nedenlerden biri de araştırmaların bu acelecilikten kaynaklanan niteliği. Ama tek neden değil. YÖK ve ÜAK'ın akademik yükseltmelerde tanımladığı standartlar bir yandan gelişirken bir yandan Türkiye'nin gereksinimlerini karşılayacak, ülkeden yaşanan olay, olgu ve gelişmeleri anlaşılır kılacak araştırmalardan çok batının, Amerikan biliminin ihtiyaçlarına yanıt verme çabasında olan araştırmaların daha çok üretilmesine yol açıyor. Çünkü uluslararası yayın olma şansı ancak bu şekilde olanaklı oluyor. Türkiye'nin psikiyatri gündemini oluşturan araştırmalar kolay kolay yayınlanamıyor. İlaç endüstrisinin ve sağlık teknolojisinin yönlendirici olduğu alana ilişkin araştırmalar, daha çok biyolojik araştırmaların yayınlama şansı bulunuyor. Türkiye Psikiyatri Derneği dâhil ve diğer birçok dernek ve kurum tarafından verilen ödüllerde hemen her zaman biyolojik temelli araştırmalar ilk sıraları kapıyor. Toplumsal alana değinen araştırma başvuruları da az. Araştırmacılar, uzun zahmetli, kesitsel olmayan, geleceğe dönük yada sosyal bilimlerin yöntemsel yaklaşımını da içeren araştırmaların yok denecek kadar az olduğunu da görüyoruz. Ödüllendirilmeyen ve çok önemli bilimsel sonuçlara ulaşsa dahi sonuçların para etmediği zor zahmetli araştırmalara girişmiyor.

Bu tartışmayı açmak istedim. Çünkü uzun süredir yayınlanmamış, yeniden doğal hızını yakalamaya çalışan, özgün araştırma sorularının yanıtını bulan nitelikli yazılara bugüne dek yaptığı gibi yeniden ev sahipliği yapma çabasında olan bir derginin çiçeği burnunda editörü olarak psikiyatri yayıncılığı ile ilgili bir tartışmayı başlatmak istedim. Emeği ve yetkinliği ile Klinik Psikiyatri Dergisini nitelikli, hem asistan eğitimi hem de bilimsel bilimsel tartışmaların mecrası yapan onursal

editörümüz Prof. Dr. Nevzat Yüksel'in ve emek veren tüm yayın kurulu üyelerinin bıraktığı yerden almak ve üst noktalara taşıma sorumluluğünü editörler ve yayın kurulu olarak hissettiğimiz için..

2015 yılının ilk sayısı ile eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Bu yılın diğer sayıları da büyük oran da hazır. Onları da çok kısa zamanda yayınlamak okuyucu ve araştırmacılarımızla buluşmayı arzuluyoruz. Dergimizin web sitesinin de yenilendiğini, makale göndermenin, takip etmenin ve makalelere ulaşmanın çok kolaylaştığını vurgulamak isterim. Daha önceki sayıların yeni web sitesine yükleneceğini ve elimizden geldiğince kısa bir zaman diliminde bunu tamamlayacağımızı, önceki yazılara ulaşmayı yeniden olanaklı kılacağımızı da belirtmek isterim. Bu derlenme sürecinde dergimize gelen yazı sayısının çok artmış olması, meslektaşlarımızın bu zorunlu ara veriş sürecinde bile dergimiz olan ilgisini yitirmemiş olması bizi çok mutlu kılmaktadır.

Yeni sorular ve hep birlikte yanıtlarını arama arzu ve çabasıyla değerli katkılarınızın sürmesini diliyorum.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya

Editör

Editörler ve Yayın Kurulu adına