

İçgüveysinden hallice

Comme ci comma ça

Bu seferki editörlüğüm bayağı uzun sürdü. Her yıl sayın yarıdımca editörlerime “Yeni bir editör bulalım; kim olacak içinizden?” diye sorduğumda, -Hoca hele sen götür bu işi, ileride Allah kerim- anlamında cevaplar aldım. Son günlerde “Yakın zamanda basma olanağımız bulunamamıştır.” (ret demenin editörce en naziği) cevabı verirken üzüntü duymaya ve biraz da korkmaya başladık. Oran giderek yükseliyor. Özellikle olgu sunumlarının son derece ilginç olması, buna karşılık orijinal araştırmalara oranını bozmamak için; ileri yıllarda basım sırasının gelecek olması gerçek bir bunalım nedeni. Nanda'nın “Echocardiography” dergisinin olgu sunumlarını orijinal araştırma bölümünde vermesi gibi bir durumun da SCI yönetimi tarafından fark edilmesi, AKD'nin şansını zora sokar diye korkuyorum.

Arkadaşlarım Dr. Erhan Ayyaşan'ın “İnternet Desteğinde Bilimsel Makale ve Tez Yazımı” adlı bir kitabını verdiler. Bizimkilerin çoğuna göre böyle kitapları onların okumasından çok, benim okumam daha iyi nedense. Doktor Görenek okumuş ve aşağıdaki fıkrayı bana uyarladı:

“Bir dergi editörü ve önemli bir din adamı aynı gün ölmüşler. Öteki dünyada gerekli işlemleri beraber yapmış; hesap-kitap, sorgu-sual... Sonra ikisi de cennete gönderilmiş. Din adamı bakmış kendi mekanı pek sade, editör ise muhteşem bir mekanda saltanat sürüyor, huriler vb. (editörün eki)... Hemen cennet görevlisine gidip çıkmış: “Yahu ben koskoca din adamıyım, koyduğunuz şu yere bak, birde şu sefil editörünkine; herhalde bir yanlışlık yaptınız” . Cennet görevlisi kendinden emin: “Bir yanlışlık falan yok, son 1000 yılda on binin üstünde din adamını kabul ettik, fakat bu şimdiye kadar gelen ilk editör”.

Dr. Erhan'ın bu kitabına göre benim ümidim zaten yok. Bizim yaşlarda hatır sorulunca “Epeyce iyiyim” anlamında –İçgüveysinden hallice- cevabı verilirdi. Son aylarda AKD'nin ret oranı ve hakem düzeltmeleri istendikten sonra da yazı geri çekmeleri artınca benim cevabım da değişti; “nasılsınız” deyince – Ne olsun, Türkiye gibi- şeklinde cevaplıyorum; bu başbakana göre farklı, vatandaşa göre oldukça farklı algılanıyor. Ne var ki AKD'nin 2006 Haziran sayısı da aşağı yukarı hazır, tüm güçlüklerle rağmen, SCI hedefinden sapmadan.

Pubmed'den her ay AKD'nin ziyaretçi sayısı bildiriliyor. Geçen yıl Eylülde 1382 kişi iken; bu Eylülde 1892'ye yükseldi. Geçen 2004 Ekim ayında 1387 iken; geçen ay 2122'ye çıktı. Bu gelişme ileriki dönemlerde AKD'nin yeni atılımlarının bir habercisi gibi görünüyor. Yayıncıya ve editör ofisine çok büyük sorumluluk ve yük getiren AKD'nin bu üst düzey yayın niteliği, takdir ederseniz ki, tümüyle amatör bir ruhla çalışan kadronun büyük

özverisi ile gerçekleşmektedir. Geçen sayılarının birinde Europace editörü –Renkli baskı da yapacağım, bunun için ücret de almayacağım- mealinde, yazı bulabilmek için editöryel'inde paragraf hazırlamıştı. Yalnızca reklam gelirleri ile bu düzeyde devam eden AKD'nin nelere mal olduğunu okuyucunun takdirine ve insafına bırakıyorum.

Medyada YÖK kanunuyla ilgili hala karşıt düşüncelere rastladığımız gibi, gösteriler de durmuş değil. Yıllar önce YÖK'ün ciddi şekilde gazabına uğramış bir üniversite ve onun kurucu öğretim üyesi olarak çok çekti isek de bugünün şartlarında YÖK'ün varlığına dua etmemek elde değil. Ben iktidar olsam Türkiye'de hükmetmek isteyeceğim ikinci kurum üniversiteler olurdu. İşte şimdi YÖK bunun mücadelesini veriyor. Devir değişti, YÖK değişti, hükümetler değişti, kardiyoloji yöntem, bilgi ve ümitlerimiz değişti; ama yukarıdaki emel değişmedi. Benim ise YÖK ile hiçbir işim yok, tuzum kuru ve bundan sonra da pek öyle olmaz. Değil!!! Hala YÖK SCI INDEX'i baraj kabul ettikçe, Türkiye'deki kardiyoloji dergileri sırf bu yüzden re animasyonda iken maalesef benim YÖK'le işim bitmeyecek. Ne var ki, YÖK biraz nefes alırsa beni bu konuda karşısına alacak. Ne hakla? Genç araştırmacılarımızın hakkı için. Hangi güçle? Gerçeklerle.

Son sayılarımızda çok nadir, belki de bir daha karşılaşmayacağımız bir-iki durum oldu. Geçen sayıda bir yazarımızdan yazısı için yollanan editöre mektuba, büyük uğraşlarla zar zor ve lütfen bir cevap alabildik. İkincisi, bu sayımızda Editöryel yoruma, orijinal araştırma yazarı ve yurt dışından hepinizin yakından tanıdığı saygın akademisyen Ziyad M. Hijazi, editöre mektup aldık. Virgülüne dokunmadan yayınlandı.

Bir de benim gibi uçurtma meraklısı bir kardiyoloğun duyuları yayınlandı, Dr. Oryal Gökdemir.

Anadolu Üniversitesi, daha sonra Osmangazi Üniversitesi ve en son adı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak yürüttüğümüz geleneksel ya da diğer bir tabirle açılıştaki Rektör yardımcımız Prof. Dr. Atilla Yıldırım'ın deyişi ile “Osmangazi klasiği” yaz okulunun 2005 yılı konusu “3rd International Summer School on Cardiac Arrhythmias” çok sayıda yurt dışı akademisyenin katılımı ile “canlı yayın” ağırlıklı, üst düzey bir performansla gerçekleştirildi. Bu konuda yaz okulu sorumlusu Doç. Dr. Bülent Görenek'in bir yazısını bu sayıda bulacaksınız.

**Prof.Dr. Bilgin Timuralp
Eskişehir**